

Zondag 17 januari 2021, 3^e zondag van Epifanie

Gemeenschappelijke viering van de protestantse gemeentes van Oostzaan, Wormer en Zaandam.

Vanmorgen zijn de Zaanse gemeenten Wormer en Oostzaan te gast in Zaandam, in de Noorderkerk. Een gezamenlijke kerkdienst, een gezamenlijk feest vieren wij. En dat in een tijd dat er weinig te vieren valt. En toch lezen wij teksten over feest en vreugde of beter gezegd: het verlangen naar het feest en de vreugde voor alles en iedereen. Jesaja die droomt van de intieme liefdesband tussen God en Jeruzalem die de hele aarde omspant (Jesaja 62:1-5). En Johannes die bij het eerste teken van de Messias al droomt van de opstanding op de derde dag, de nieuwe Messiaanse tijd die aanbreekt (Johannes 2:1-11). Musicus en voorgangers uit alle drie gemeenten werken mee aan deze dienst: Harma Beenes (organist), Evert Kaai, Bart Vijfvinkel en Carola Dahmen.

Orgelspel

Welkom

Psalm 66: 1 en 3

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit

3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

*Uitvoerenden: Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Jannes Munneke; Harry van Wijk, orgel (strofen 1, 3)
(bron: KRO-NCRV)*

Votum en groet

Kyriegebed

Glorialied 305

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Uitvoerenden: Cantate Deo Ouderkerk aan den Amstel en Koperblaaskwintet Leger des Heils o.l.v. Willem Vogel

Moment met kinderen

Muziek

Gebed van de Zondag

1e lezing Jesaja 62:1-5;

Lied 176: 1, 3 en 6

1 Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

3 Zoals een maagd die wordt gevraagd
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt,
zal zij de Heer verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
't zal bruiloft in haar straten zijn
en lente in haar hoven.

6 Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar 't land van melk en honing.
Trekt voort, trekt voort! gaat door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilig spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.

Uitvoerenden: Cantorij Groninger Studentenpastoraat o.l.v. Gerrit Jan Niemeijer; Johan Beeftink, orgel (strofen 1, 3, 6) (bron: KRO-NCRV)

2e lezing Johannes 2:1-11

Lied 525:1, 2, 3

1 Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.

2 Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.

3 En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

Uitvoerenden: Basilicakoor Maastricht o.l.v. Hans Leenders; Sjef Streukens, orgel (strofen 1, 2, 3) (bron: KRO-NCRV)

Overdenking

Orgelspel naar lied 999

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed - voorbeden, stilte en Onze Vader

Mededelingen; Slotlied 791

1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Uitvoerenden: Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Kees van Eersel; Jaco van Leeuwen, orgel (bron: KRO-NCRV)

Wegzending en zegen

Orgelspel